

Per August Olson historia

Per August Olson föddes den 3 februari 1904 i Gräsmark, Värmland Sverige där han bodde fram till juli 1928.

Med kusiners sponsring fick honom att sätta segel i Göteborg Sverige till Portland, Oregon, USA

Han anlände till Ellis Island, där han behandlades genom invandring innan han går ombord på ett tåg som förde honom från den östra kusten av USA till västkusten där han kom fram till sin destination i Portland, Oregon.

I Amerika valde han att bli känd som Gus, ett smeknamn för August. Hans första anställning i Oregon var som skogshuggare i närheten av Vernonia, Oregon en stad nära Portland. När han arbetade i skogen träffade han Mary Irene, som kock i lägret.

Under sin anställning som skogshuggare, blev Gus skadad i en olycka och förlorade sitt vänstra öga. Det ersattes med ett emalj öga, som han bar resten av sitt liv

Gus och Irene blev förälskade och gifte sig den 31 december 1931 och bodde i närheten av Portland större delen av sitt äktenskap. År 1934 kom deras första barn, August Jerome (Jerry), och två år senare deras dotter, Shirley Marlene.

Gus var anställd på varvet under kriget och sedan fick arbete på Libbey, McNeil och Libby, en lokal konservfabrik, där han fortsatte fram till sin pensionering i början av sextiotalet.

Under dessa år Guss tillbringade fritiden med bowling, en sport han älskade. Han och Irene skötte senare om en Mobile Home Park under flera år, där han höll parken i tipp topp form för alla invånare att njuta av.

Gus älskade Oregon kusten och så småningom han och Irene flyttade in i en husbil på sin egendom i Otis, Oregon en stad mycket nära havet.

Gus vaknade ofta tidigt och gick långa promenader på stranden där han hittade och samlade japanska flottar, agater, drivved och annat skräp. Hans samling av agater från stranden och bergen, blev snart en hobby som han älskade.

Han slipade och polerats stenarna och gjorde många vackra bitar som lampor, bord, smycken och andra objekt för familj och vänner.

I hans senare år var fick han hjärtproblem som så småningom tog hans liv i juni 1977. Irene levede fram till 1991.